



hondencadeautjes.nl

Het hondencadeautjes e-zine

Jaargang 1, nummer 10 - **Feestdagen**

Feestmaand

De feestmaand komt eraan. De maand van Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Normaal een hele drukke maand met pakjesavonden, familiediners en nieuwjaarsborrels. Dit jaar is dat echter allemaal wat onzeker. Ook hier gooit corona wellicht roet in het eten.

Niet elk gezinlid zal rouwig zijn om een iets minder stressvolle feestmaand: Onze honden zullen het best fijn vinden dat we het feest nu lekker thuis vieren. Ook het vuurwerkverbod zal veel honden welgevalen. Al moeten we natuurlijk maar afwachten hoeveel effect dat verbod werkelijk gaat hebben. Hoe dan ook, zoals met alles het afgelopen jaar: aanpassen betekent niet dat we geen plezier kunnen hebben.

Maak het gezellig in je eigen huis. En daar horen de honden natuurlijk ook bij. Iets meer tijd voor samen spelen. Samen puzzelen. Samen op de bank hangen onder een dekentje en een fijne kerstfilm kijken. Er zijn genoeg manieren om er op kleinere schaal iets leuks van te maken deze feestmaand. Je hond doet maar wat graag mee!

De extra aandacht levert een boel kwispels op en die zijn toch ook een boel waard, nietwaar? Maak er ondanks alles een fijne decembermaand van en geniet van de kleine dingen als de grote dingen even niet kunnen. Fijne feestdagen!

- Henk

Nieuws uit de shop

Geen piektoeslag

Ondanks het feit dat PostNL piek toeslagen rekent voor pakketbezorging, hebben wij besloten dat we de verzendkosten in de feestmaand gelijk houden. Dus je blijft bij ons de gebruikelijke verzendkosten betalen voor verzending en

het bedrag waarbij we gratis verzenden blijft ook gelijk. Dus geen piektoeslag voor onze klanten. Een klein cadeautje van hondencadeautjes.nl.

Onze verzendkosten op een rijtje:

NL €3,95, gratis verzending bij een bestelbedrag boven de €45,00.

BE €6,85, gratis verzending bij een bestelbedrag boven de €55,00.

Feestbeest



Lang geleden had ik een Jack Russell terriër. Deze terriër hield wel van een feestje. Niet zozeer vanwege de sociale contacten die hij daar kon cultiveren. Feestjes waren vooral een bron van aanvulling op zijn dagelijks menu.

Daar waar hij geen traktaties kon loskrijgen door zijn guitige koppie, ging hij zelf op zoek. De ware ondernemer wacht immers niet af. De ware ondernemer creëert zelf mogelijkheden en deze terriër was zeker een ondernemend hondje.

Zo kwamen we een keer op een verjaardagsfeest waar de gasten traditiegetrouw in een kring zaten opgesteld. Koffie en thee op strategisch verspreide tafels en tafeltjes en een gebakje op schoot.

Pluk de terriër hadden we na binnenkomst in de hal al losgelaten want dat mocht, geen probleem. De huiskamerdeur was nog niet op een kier of Pluk stooft de kamer in. Zonder ook maar een millimeter van zijn koers af te wijken ging hij als een kruisraket op zijn doel af. Dat doel was een stuk taart op de schoot van een nietsvermoedende gast. Het schoteltje van deze gast was in een fractie van een seconde veranderd van een goedgevulde verleiding in een desolate teleurstelling. Pluk heeft de rest van het feest aan de riem en onder strenge bewaking meebeleefd. Maar dat kon hem niks schelen. Hij heeft tot we naar huis gingen zijn pootjes en bek af liggen likken. Stilletjes nagenietend van zijn succes.

Andere successen tijdens feesten die Pluk op zijn kerfstok kon bijschrijven: driekwart van een paasbrood met spijs tijdens Pasen, een substantieel stuk van een hele leverworst dat tijdens een ander verjaardagsfeest op een eettafel stond, ontelbare pepernoten en ander snoepgoed tijdens de Sinterklaasperiode, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Pluk was een echt feestbeest, waarbij zijn baasjes een goed ontwikkeld gevoel voor humor moesten hebben en de schaamtedrempel danig moesten verhogen. En hij is tot op hoge leeftijd een feestbeest gebleven!

Cadeautjes

Voor pakjesavond of onder de kerstboom

Pakjesavond zonder pakjes of een kerst zonder cadeautjes onder de boom, dat is toch maar kaal. En natuurlijk horen er ook presentjes voor je trouwe viervoeter bij. Hieronder een paar suggesties voor leuke cadeautjes voor jouw hond.

Iets om te kauwen, iets om achteraan te rennen, een hersenkraker, of iets om snoepjes in te verstopen. Er is voor elk wat wils. Veel plezier met uitpakken!



Yakka 100% natuurlijke kauwbotten

Yakka's zijn gemaakt van jakmelk. 100% natuurlijk, zonder toevoegingen. Gezonde kauwbotten waar je hond zich lang mee kan vermaken!



The Chuck-it Ultra Ball

De ideale bal om je hond moet te lopen. Veel beter voor het gebit van je hond dan een tennisbal. Verkrijgbaar in verschillende maten. Blijft drijven en stuitert lekker.



Nina Ottosson multipuzzel

Slechts één voorbeeld uit ons assortiment puzzels. De Nina Ottosson multipuzzel heeft heel veel mogelijkheden. Deze puzzel zal jou en je hond lekker lang bezig houden. Ideaal voor de lange winteravonden.



De Starmark Bob-a-lot

De Bob-a-lot is een heerlijke stuk speelgoed voor je hond. Stop er kleine voertjes in en je hond is lekker lang bezig ze eruit te krijgen. Door de verzwaarde bodem komt de bob-a-lot altijd weer waggelend rechtop.

Feestdag voor de hond

December is onze feestmaand, maar zijn er ook hondenseestdagen?

In december vieren wij de nodige feesten. Sinterklaas, kerst of Chanoeka, en natuurlijk

oudejaarsavond. Maar zijn er ook feestdagen die zijn gewijd aan de hond? De hond is immers al zo lang bij de mens, het zou raar zijn als er geen speciale dagen zijn voor de hond.

Natuurlijk kennen we 4 oktober, dierendag. Dan worden al onze dieren, dus ook onze honden in het zonnetje gezet. Maar er zijn culturen waar er specifiek voor de hond een feestdag is.



St. Rochus dag

In katholieke kringen wordt St. Rochus dag gevierd op 16 augustus. In 1317 vertrok deze heilige naar Rome. Onderweg verpleegde hij mensen, waaronder veel lijdens aan de heersende pest. Daarbij liep hij de gevreesde ziekte zelf ook op en hij trok zich terug in een bos.

In dat bos bracht zijn trouwe hond hem voedsel en zorgde dat de heilige in leven bleef. Het verhaal wil dat een engel de heilige daar genas. Uiteindelijk volgde een edelman de hond vanuit de stad en vond zo de verzwakte St. Rochus.

In landen zoals Bolivia worden op 16 augustus alle honden in het zonnetje gezet om ze te bedanken dat ze St. Rochus hebben gered.

Tompkins Square Halloween honden parade

In New York is er iedere 24 oktober een optocht met verklede honden. Halloween is het verkleedfeest bij uitstek. In New York verkleden ze die dag hun honden. Hoe blij de honden zijn met deze feestdag is natuurlijk zeer de vraag en zal verschillen van hond tot hond. Maar getuige de foto's hebben hun baasjes erg veel plezier.

Kukur Tihar

In Nepal wordt ieder jaar in oktober of november (datum varieert) het vijfdaagse Tihar festival gevierd. Op de tweede dag van het festival Kukur Tihar, worden alle honden in het zonnetje gezet. Niet alleen de honden die het eigendom zijn van iemand maar ook zwervhonden, politiehonden, etc.

Yama is de god van de dood. Honden worden beschouwd als zijn boodschappers. Op Kukur Tihar worden zij dus gunstig gestemd om zo een wit voetje te halen bij Yama.

Op die dag krijgen honden een rode stip op het voorhoofd en een bloemenkrans. Verder krijgen ze traktaties en ze worden danig verwend. Het wordt als een zonde gezien als je op die dag respectloos met een hond om gaat.



Op het Britse kanaal Channel 4 heeft heel lang een programma gedraaid dat [Time Team](#) heette. Ik ben een fan van dat programma. Een groep archeologen krijgt drie dagen de tijd om de geschiedenis van een plek, meestal ergens op de Britse eilanden, door middel van archeologie te ontrafelen.

Tony Robinson is de presentator, de link tussen de kijker en de academici. Hij is bij velen vast wel bekend als Baldrick in de [Black Adder](#) serie. Het programma weet op een unieke manier de historie tot leven te wekken.

De oudste vondsten die in deze show naar boven komen zijn uit het stenen tijdperk. In Groot Brittannië zijn de oudste vondsten dus zo'n 900.000 jaar oud. Wat mij daarin vooral fascineert is hoe weinig de mens is veranderd in die honderdduizenden jaren die het programma beslaat.

[Lees verder...](#)

Hondencadeautjes VOF

Eekhoornstraat 6, Arnhem
Netherlands



Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze website hondencadeautjes.nl.

[Je kunt je hier afmelden](#)

mailer lite